

Han er steget op, for at fylde alt

B.Sc John V Petersen, Pinsen 2014

Hvad betyder Pinsen for os, her i 2014?

Lad os sætte Pinsen ind i sammenhængen med Jul, Påske, Kristi Himmelfartsdag og Pinse.

I **Julen** fejrer vi, at Gud lod sig føde som mennesket Jesus Kristus.

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, (Gal 4,4a)

I **Påskan** mindes vi Jesu korsfæstelse og død. Og vi fejrer Hans opstandelse. Jesus døde og genopstod, overvandt døden. Så i Ham er der **frelse** og **frihed**.

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden,

men for at verden skal frelses ved ham. (Joh 3,17)

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8,36)

Kristi Himmelfartsdag fejrer vi, at Jesus bliver taget op til Himlen.

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen,

og han satte sig ved Guds højre hånd. (Mark 16,19)

I **Pinsen** fejrer vi, at Jesus sendte sin Ånd, **Helligånden** til jorden.

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. ... Da blev de alle fyldt af Helligånden, ... ". (Apg 2,1-4)

Men hvad betyder det for os nu? Da Jesus gik omkring her på jorden, legemligt, var Han nær et begrænset antal mennesker, og kunne hjælpe dem.

Men da Han steg til himmels, sendte Han sin Ånd, Helligånden, så Han nu kan være helt nær ved os alle, overalt på jorden.

Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. (Ef 4,10)

Han fylder alt. **Han er helt nær**, ved enhver af os. **Vi kan komme til Ham** i bøn:

Jesus sagde: "... den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort;" (Joh 6,37b)

Jeg er den gode hyrde. (Joh 10,11)

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; (Joh 14,27)